



Gilde St. Antonius Abt Nuland



Daor hedde de Guld

Sinds de Middeleeuwen zijn er wedstrijden met zowel de handboog en kruisboog en na 1500 ook met geweren. De vendeliers, tamboers en bazuinblazers deden hun intrede in de achttiende eeuw, maar de wedstrijden begonnen pas in de jaren '50 van de vorige eeuw. Dus de wedstrijden kunnen beginnen....

Op de Gildedag beginnen de wedstrijden eigenlijk al tijdens de optocht, waar een jury let op de mooist gekostumeerde en het best gaande Gilde. En ook de tentoonstelling met Koningszilver en Vaandels worden onder de loep genomen of alles er fraai en piekfijn uit ziet. Verder zijn er nog meer wedstrijden in verschillende disciplines, zowel voor volwassenen als jeugd.

De vendeliers tonen hun kunsten met vliegend vendel en is op en top pure acrobatiek. Zowel individueel als in een groep is het de behendigheid die voorop staat. De vendeliers laten met hun vendel een prachtig schouwspel zien met fraaie kunststukjes.



Tamboers roeren de gildetrom die van hout of koper is gemaakt en met een kalfsveld bespannen is. De klank van de gildetrom is zeer afhankelijk van het weer en daardoor soms lastig te bespelen.

De tamboers trommen zowel individueel als in een groep en trombegeleiding bij het groepsvendelen.

Bazuinblazers steken hun bazuin en laten de mooiste klanken horen tijdens de wedstrijden. Een bazuin heeft geen ventielen wat het bespelen van het instrument een uitdaging is. Maar als men het eenmaal onder de knie heeft dan klinkt het bazuin prachtig. Ook hierin wordt er individueel en in een groep geblazen.



Daor hedde de Guld

Natuurlijk zijn er nog meer wedstrijden zoals jeu de boules die met drie spelers op een gildedag een team vormen. Om te strijden tegen andere Gilde tripletten werpen ze de metalen ballen zo dicht mogelijk bij het butje. Het spel eindigt als men 13 punten heeft behaald.



Daarnaast is er ook nog het standaardrijden, waarbij de standaardruiter deelneemt aan “het toernooi”. Dit is een dressuurwedstrijd waarbij de ruiter met standaardvaandel een proef in stap en draf rijdt. Later in de middag zal de standaardruiter meedoen met het ringsteken. Hierbij is de bedoeling om in galop met een lans een opgehangen ring te steken aan een koord, een kunst op zich.



En dan zijn er nog de schietwedstrijden in meerdere categorieën. Zo is er het kruisboogschieten op wip waarbij de metalen ronde schijf ook wel wip genoemd op een lange boom zit, en schiet men kruisboog op doel wat vlak schieten is op een schietschijf. Met de handboog schiet men op een metalen wip op een lange boom en schiet men handboog op doel met pijlen vlak op een blazen.

Beide eeuwenoude middeleeuwse wapens die al lang bij Gilden worden beoefend.

Dan hebben we nog het geweerschieten wat vanaf de 17e eeuw een gildeactiviteit is. Er wordt geschoten met klein kaliber geweren (6 mm kogel) op drie verschillende wippen. Bij het geweerschieten is er nog een onderscheid in korpsschieten, personeel schieten en kampioenschieten. Maar het belangrijkste op een Gildedag bij het schieten is op een houten vogel en wel het Koningsschieten en Keizerschieten. Ook voor de jeugd is er het schieten op een houten vogel en zowel als jeugd-koningsvogel en voor alle jeugd het prinschieten. Al deze disciplines beoefenen we ook hier in Nuland bij het Gilde.



Hoe wijd zèn we?

De indeling van het terrein is klaar met feesttent, foodmarket en wedstrijdterreinen. Vele afspraken al afgerond, en voor alle jeugd een aparte indeling is zo goed als klaar. Vorige nieuwsbrief gemist??? Zie Facebook en onze website!

De Guld..... is altijd kei gezellig !!!

www.gildenuland.nl